

Pelgríms van hoop



mgr Jan Liesen
Bisdom Breda



Spes non confundit, 9 mei 2024

Jubeljaar

Centrale vraag in de h.Schrift: Hoe te leven in het Beloofde Land?
Omgaan met armoede op wijze die past bij volk-van-God zijn:

Deut 15:1 "Om de zeven jaar moet ge een kwijtschelding houden"
Deut 15:11 "Armen zullen er altijd blijven in het land"

Het zevende jaar is een zg. sabbatsjaar:

elk stuk grond moet terug naar oorspronkelijke eigenaar
elke volksgenoot moet vrijgelaten worden

of vrijgekocht worden van vreemden => een losprijs wordt betaald
=> door een "losser" (verlosser)

Jubeljaar

Na zeven sabbatsjaren volgt een jubeljaar (Lev 25)

Elk jubeljaar begint met het blazen op de ramshoorn (= *jōbēl*)
op grote verzoendag (yom-kippur) => "jubeljaar"

Na de Babylonische ballingschap (587-539) wordt God de "losser" van zijn volk

Lk 4:18-19 Jezus kondigt een "genade-jaar" aan:
God wordt opnieuw de "losser" van zijn volk
doordat zijn Zoon geeft als losprijs

Jubeljaar

312: Na vrede van Constantijn gaan christen naar heilig land om steun te vinden voor de geestelijke strijd, om boete te doen.

1291: Bedevaarten worden onmogelijk vanwege moslim-veroveringen

1300: Bonifatius VIII roept eerste jubel-jaar uit (22 februari 1300)
christenen gaan naar Rome voor:

bekering

vergeving van zonden

verzoening tussen vijanden

kwijtschelding van schulden

(Goed) leven vanuit hoop

Wat houdt een mens op de been?

Wat geeft richting aan ons denken, spreken, en handelen?

Hoop is geen trucje dat je kunt toepassen

Hoop is een levenskeuze



Menselijke hoop

Mythe van de doos van Pandora (Hesiodus)

... hoop is alles wat mensen rest ...

Is hoop een kracht die je doet standhouden
in alle ellende?

Is hoop een bedrieglijke verwachting
voor zwakke mensen?

Christelijke Hoop

1 Tess 4:13-14:

Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren.

- Christen hebben een toekomst: zonder details te kennen weten ze dat hun leven niet in leegte eindigt.
- Het Goede Nieuws is niet louter **informatief** maar **performatief**, dwz het brengt iets tot stand (spe Salvi, 2). Alles verandert, heeft eeuwigheidswaarde.
- Christelijke hoop geeft een nieuwe "**rompstand**".

Paulus: Romeinen-brief

Rom 1-4 : God rechtvaardigt ieder mens, Jood en heiden, door het geloof

Rom 5-8 : De gerechtvaardigde mens leeft uit hoop.

Rom 5:1-11 over de hoop

Rom 8:31-39 over de hoop

Een gelovig mens blijft een zwakke mens!

Ook een gelovig mens vindt het moeilijk op God te vertrouwen in alles.

Basis van christelijke hoop

- a. Gods liefde blijkt in het feit dat God zijn Zoon voor ons gaf toen wij nog zondaars waren,
- b. **hoeveel te meer** dan zal Hij ons zal bijstaan om stand te houden nu we Gods vrienden zijn geworden.

Paulus: Romeinen-brief

- a. Als wij verzoend zijn door de dood van Jezus
- b. **hoeveel te meer** dan zullen we gered worden door het leven van Jezus

In Christus zijn

Uitgangspunt: een mens wordt christen door het doopsel

“ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”

“... in naam van ...” betekent: “ten name van”

Het doopsel is een overdracht van eigendom: Christus betaalt de los-prijs en de gedoopte wordt bijgeschreven op de rekening van Christus!
Christus is de nieuwe Heer.

Paulus: Romeinen-brief

in de naam van Christus => in Christus

Overgang van *juridische aspect* (eigendom van Christus)
naar *mystieke aspect* (leven in eenheid met Christus)

Leven in eenheid met Christus geeft antwoord op *probleem van het lijden*:

- lijden is geen straf
- welvaart is geen teken van gerechtigheid
- door band met Jezus worden tranen als een vergrootglas
- door de band met Jezus wordt het leven transparanter

Paulus: Romeinen-brief

Hoe leeft een christen in eenheid met Christus?

Hoe weet een gelovige wat God wil?

Door de band met Christus is de wet veranderd!

Terwijl Gods wet altijd dezelfde blijft, is er toch een verschil gekomen:

“de wet van de geest” = de wet van Mozes, maar dan uitgelegd door de Geest van God die in ons woont. Deze wet wordt door de Geest in ons bekend gemaakt (in het geweten), en die moeten we volgen: nieuwe rompstand.

“de wet van het vlees” = de wet van Mozes, maar dan uitgelegd door een egoïstische levenshouding (het “ik”). Deze wet is misleidend, rekt naar onszelf toe, en die moeten we niet volgen: oude rompstand.

Rekenschap geven van hoop



H. Josephine Bakhita

Christen-zijn is geen loutere kennis
maar een diepgaande verandering

... een grote hoop... :

“Ik ben definitief geliefd
en wat er ook met mij gebeurt,
ik word opgewacht door deze Liefde.
En dus is mijn leven goed”.