



17 juni 2017: Jezus als Genezer

Na de eerste kloosterzaterdag waren de deelnemers ervan overtuigd dat ze hier mee door moesten gaan. Niet om een grote beweging te starten, maar juist in de kleinschaligheid was er de mogelijkheid om elkaar te vinden en het arts-en-Christen zijn veilig met elkaar te kunnen delen. Een bijeenkomst met een min of meer contemplatief karakter. Op **zaterdag 17 juni** a.s. zal de tweede kloosterzaterdag plaatsvinden. Wederom zijn de Zr. Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout bereid ons te ontvangen en zal Zr Hildegard ons weer bijstaan in het leiden van de groeps gesprekken. Het thema dit keer is: **'Jezus als Genezer'**.

Ook dit keer start de kloosterzaterdag om 10.15 u. Voor diegenen die dat wensen is er vooraf om 09.30 een Eucharistieviering in de kloosterkerk. De bijeenkomst eindigt om ca. 20.00 na een meditatieve bijeenkomst, geleid door Zr Hildegard, met een van de psalmen als basis.

Middag- en avondmaaltijd zijn inbegrepen.

Het is mogelijk om de nacht voor- en/of na de kloosterzaterdag in het gastenverblijf van de Abdij door te brengen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Zr Hildegard: gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl, tel. 0162-455079 (liefst tussen 11.00 - 12.00 u).

Mocht u collega's kennen die hier mogelijk ook in geïnteresseerd zijn, zijn deze natuurlijk van harte welkom.

U kunt zich opgeven voor deze kloosterzaterdag bij:

Frans Rutten: f.rutten@planet.nl, (evt. inlichtingen tel. 06-22412375)

Zr Hildegard: gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl (evt. inlichtingen 0162-455079 tussen 11.00 en 12.00 u.)

[Folder Kloosterzaterdag 17 juni 2017](#)